



Tekst: Tom Van den Broeck  
Foto's: Ann Desmet

# Kiekendieven en Limousines

*Een halve eeuw geleden zag het er niet goed uit voor de lokale flora en fauna aan de monding (foce) van de Isonzo. In de jaren '30 was men begonnen met het bouwen van een dijk om op die manier land te winnen om te verbouwen. Daardoor was alle leven dat zo specifiek gelinkt is aan een rivierdelta, zo goed als verdwenen. Maar sinds de oprichting van een natuurreservaat in 1996 kunnen planten en dieren weer volop en in alle vrijheid groeien en bloeien. Het Riserva Naturale della Foce dell'Isonzo is niet alleen een hele mondvol om uit te spreken, het is ook "belevensvol".*

De Isonzo is een 136 km lange rivier die ontspringt in de Julische Alpen (Slovenië) en uitmondt in de Adriatische Zee naast het dorp Marina Julia in de regio Friuli-Venezia Giulia. Het natuurreservaat ligt op een schiereiland en omvat 2.338 hectare waarvan er 1.154 hectare in zee ligt. Ter vergelijking: het Zwin omvat "slechts" 158 hectare.

In dit reservaat vind je een uiteenlopende waaier aan zeldzame dieren: vissen, amfi bieën, reptielen maar vooral ook trekvogels. Doordat zowel de getijden in het zuidelijke deel alsook de zoetwaterbronnetjes die in het noordelijke deel ontspringen vrij spel krijgen, is er een unieke habitat (her)ontstaan van brakke moerasgronden, zoetwatervijvertjes, weiden en lagunes. Dit zorgt voor een rijk en gevarieerd voedselaanbod dat verschillende soorten trekvogels aantrekt. Euraziatische talingen en brandganzen strijken er neer om te overwinteren terwijl andere soorten als de kleine stern,

de bruine kiekendief en de Europese bijeneter er hun nesten opslaan om hun jongen groot te brengen.

Een bijzondere plek wordt ingenomen door de (weliswaar ingevoerde) Camarguepaarden: deze prachtig gestroomlijnde witte paarden ontwaren tijdens een wandeling is een ware streling voor het oog. Maar meer nog dan hun esthetische waarde hebben ze een belangrijke ecologische waarde: belangrijke delen van de graslanden worden namelijk door hen 'in vorm' gehouden doordat ze er het hele jaar door op grazen. Sommige paarden zijn tam en worden gebruikt als werk- of rijpaarden maar een groot deel leeft echt wild in het reservaat. De waarheid gebiedt me te zeggen dat ze tijdens de zomer ook nog hulp krijgen van enkele imposante bruine Limousines. Niet de auto's, wel de koeien!

Om al dit natuurmoois echt te beleven, moet je ter plekke de sfeer gaan opsnuiven en dat kan op verschillende manieren. Wandelaars kunnen kiezen tussen twee wandelingen. De eerste wandeling (de Ring Route) is cirkelvormig en duurt ongeveer 45 minuten. De vergezichten die je hier te zien krijgt, reiken tot de Golf van Trieste en zijn adembenemend. De tweede wandeling (Sentiero del Mondo unito) duurt ongeveer drie uur en leidt je langs de oevers van de Isonzo naar het estuarium. Zowel langs de korte als de lange route bevinden zich enkele observatieposten alsook een eendenmuseum. Het bezoekerscentrum vlakbij het museum biedt je zowel de mogelijkheid om je kennis over de natuur in dit reservaat op te krikken alsook om gewoon tot rust te komen en te relaxen.



**MEER INFO:**

[www.parks.it/riserva.foce.isonzo](http://www.parks.it/riserva.foce.isonzo)  
[inforogos@gmail.com](mailto:inforogos@gmail.com)



Je kan het natuurreservaat ook te paard verkennen. Als je het paardrijden nog niet helemaal onder de knie hebt, kan je daar zelfs paardrijlessen krijgen. Voor de nog actievere bezoeker bestaat de mogelijkheid om het reservaat te gaan ontdekken per kano.

Andere faciliteiten zijn o.a. de Isola della Cona trekkershut waar je met maximum zes personen kan verblijven

en waar je kan kiezen tussen B&B, half- of volpension. Verder is er ook een conferentiezaal en een drinkgelegenheden Al Pettiroso waar je het hele jaar door een heerlijke lunch kan nuttigen terwijl je geniet van het prachtige vergezicht daar. ♦